

Mine oplevelser...

Af Peter Munch Sørensen (den ikke så musikalske)

Mine erfaringer med live rollespil, er at alle burde prøve det! De, som ikke allerede har, burde klart gøre det! Det er en oplevelse uden lige, alle hygger sig og for det meste går det også meget smerte frit!

Min første oplevelse til Nemeffreg, var at vi til at starte med havde en udmærket gruppe, men som tiden gik blev vi mindre og mindre. Først meldte Mikkel fra, og en halv time før vi skulle af sted meldte Brian også fra. Han skulle ellers være gruppens fører! Så det så lidt sort ud til at starte med!

Men vi tog af sted alligevel! Samuels mor var den der kørte os der op og det gik ”meget” godt!

Da vi nåede frem var spillet allerede i gang så vi skulle hurtigt op og melde os ind! Da vi havde gjort det skyndte vi os op til vores telt! Det var et stort spragledet gøgler telt som i spillet skulle symbolisere et herberg! Jeg havde lånt mit tøj af Mikkel da han ikke skulle med! Men desværre var velour forbudt og det var min kappe lavet af! (æ) Vi fik os da indlogeret i herberget og begyndte at spille vores roller! Jeg vidste ikke helt hvem der skulle være anfører men der var ikke nogen der meldte sig så jeg trådte ind og overtog pladsen efter vores leder ikke kunne komme med! (buh) jeg hørte dog ingen protester fra Gert og Samuel så jeg regnede med at det ikke gjorde noget!

Til Nemeffreg betragtede jeg min rolle som lidt en pralhals sådan en dreng som altid skulle føre sig frem! Og det lyder til at jeg gjorde det meget godt??? Vores roller til Nemeffreg var skjalde og eftersom jeg ikke har en tone eller node i hele min krop så var det åbenlyst at jeg skulle synge! Og jeg troede da selv at det gik meget godt men..... vi gik dog mest rundt og

kiggede den første dag da Gert og Samuel ikke havde været der før!

Gert har nok ret vi skulle have øvet os meget mere inden vi tog af sted, men efter som det var første gang at vi skulle af sted, (som skjald) synes jeg ikke at der var noget at klage over! Vi begyndte da også at snakke med nogle af de beboere der boede i samme hus som os! Der var da også et par tiggere som vi begyndte at gå meget med og til sidst kom de da også med i gruppen! Vi begyndte at tiltrække flere folk, da vi om lørdagen satte os til at spille/øve os ude på en eng! Vi tiltrak da en del af det modsatte køn og det skal siges at der til Nemeffreg er ca. 45% piger/kvinder med og at ca. 40% ser virkelig godt ud! Så det var rart at se at vi faktisk kunne spille og synge lidt.

Vi fik en del ”jobs” hen i løbet af dagen vi skulle rent faktisk op på den største kro og spille for kongen! Så vi skulle til at skrive en sang til ære for den ”store” konge HaHa!!! Det gik meget godt vi kløkkede måske lidt i det ved de første par sange men det er nok til dels min skyld jeg ikke synger så godt når sangen er langsom og still! Så jeg kommer helt automatisk til at køre tempoet en del højere op end sangen er beregnet til at Gert og Samuel kunne ikke helt følge med! Ups.....

Om aftenen skulle vi op til Elverfolket og spille, det gik også meget godt! men for at gøre en lang historie kort synes jeg alt i alt at hele weekenden var virkelig vellykket. Så jeg glæder mig meget til næste gang der er Nemeffreg. Jeg håber bare at jeg lære at holde tempoet!

Så alle jer som ikke har prøvet det kom og vær med i finder ikke noget der er sjovere!